

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 31 december 2014

Duwend door de straten van Tokio

De trip van Dave Kengen naar het WK karate in Tokio had heel wat voeten in aarde. Voor moeder Jolanda was het bijna een dagtaak om vooraf alles in goede banen te leiden. Na tientallen telefoontjes met KLM, de Nederlandse ambassade in Japan, het hotel en de toernooiorganisatie was het de elektrische rolstoel van Dave die bijna roet in het eten gooide.

Waar de familie Kengen geen rekening mee had gehouden, was dat de netspanning in Japan (100 volt) beduidend lager is dan in Nederland. Gevolg: de rolstoel van Dave werd 's nachts niet voldoende opgeladen. „Even waren we in paniek. We wisten niet hoe we Dave moesten vervoeren als we zijn rolstoel niet konden gebruiken. Uiteindelijk was er slechts één oplossing. We hebben zijn rolstoel om beurten vooruit geduwd. Ook de teamgenoten en de trainers van Do Weng hebben daarbij geholpen”, aldus Jolanda Kengen, voor wie het WK een onvergetelijke ervaring werd. „Japanners zijn ge-reserveerd, maar ook zeer behulpzaam. Ze deden echt alles voor Dave.”