



FYSIOTHERAPEUT

‘Patiënten die je nooit meer vergeet’

Dick de Blois: „Het is mijn taak om patiënten fysiek weer aan de gang te krijgen. Ze opnieuw te leren lopen, Met ze te oefenen hoe je op de rand van het bed moet zitten. Mensen met hersenletsel beseffen in het begin helemaal niet wat er mis is. Je hersenen registreren dat niet. Dat je maar een half blikveld hebt, of een been niet kunt gebruiken. Ze staan gewoon op en vallen dan om.

Heel langzaam en met hele kleine stapjes leren wij ze om daar mee om te gaan. Dat is teamwork. We begeleiden hen ook bij hun terugkeer naar huis.

Kijken hoe hun thuissituatie is, hoe hun gezin functioneert en wat er aangepast of geoefend moet worden. Is er een trap? Zijn er kleine kinderen? Tuurlijk krijg je dan ook een band met mensen. Helemaal als de gezinssituatie dicht bij je eigen leven staat. En sommige patiënten vergeet je sowieso niet. Nathalie was ook zo iemand. Een heel bijzonder persoon. Enorm gedreven. En met een zeer betrokken partner. Mede daarvoor is ze zo ver gekomen.”